



## **Mindeord over Bent Magnus Christensen 1946-2023**

*Chr. Gorm Tortzen*

I juli døde Bent Christensen efter mange års kamp mod kræft. Hans sidste år var svære, men som sand stoiker bevarede han gennem hele forløbet en ro og indgød sine venner en tro på, at det nok skulle gå. Det gjordet det ikke, og det vidste han.

Bent var cand. mag. i fransk, latin og oldtidskundskab, men det blev i de klassiske fag han udfoldede sit lange virke i gymnasieskolen lige fra ansættelsen i Helsingør i 1973 til pensioneringen i 2011. Bent var altid mere end 'bare' lærer. I de første år udgav

han sammen med kollegaen og vennen Steen Christensen det latinsksprogede skoleblad *Spectator*. Sammen udgav de også antologier af klassiske og middelalderlatinske tekster, det sidste noget af en nyskabelse. I det hele taget var Bent en yderst produktiv forfatter af nye bøger til latinundervisningen, hvilket faget især i de vanskelige år i 70'erne og 80'erne havde skrigende behov for. Han er vist den eneste danske latinlærer, som har været forfatter på hele tre begyndersystemer: *Vita Romana* med Morten Stenbæk, *Latinitasserien* med mig og *Babelstårnet*, som blev til i en presset situation, hvor Folketinget havde besluttet at indføre et nyt fag, Almen Sprogforståelse, som hverken havde lærere, undervisningsmateriale eller en egentlig lærerplan. Helsingørkolegerne Bent, Marianne Steen Larsen (tysk), Karen Folmar (engelsk) og jeg gik på egen hånd i gang med at udvikle det nye fag – og blev færdige til tiden, så bogen lå klar til det nye skoleår, *annus terribilis*, hvor den uigennemtænkte reform skulle køres ud, 'mens vi asfalterede'. Vores dystre profetier om klassikergrenens snarlige død viste sig heldigvis at være ubegrundede, og Bertel Haarder gav senere *Babelstårnet* æren for det. Asfalteringen fortsatte i de følgende år, og da oldtidskundskab nu skulle have obligatoriske latinske tekster, var Bent hovedmanden bag *Romersk antologi* (2007), der igen blev til på rekordtid og har gjort god fyldest siden da.

Bent var en meget inspirerende lærer, og i over 30 år var Helsingør Gymnasium rammen om en frodig klassisksproglig studieretning, hvor vi faktisk nåede at undervise de første elevers børn, inden vi trak os tilbage fra gymnasieundervisningen. Det er næppe en overdrivelse at sige, at Bent i disse år på sin egen stilfærdige måde var den mest indflydelsesrige latiner i gymnasieskolen. Helt naturligt var han derfor i en årrække tilsynsførende ved pædagogikum over hele landet.

Fra omkring 2005 blev han desuden kaldet til ekstern lektor ved Saxoinstituttet på Københavns Universitet, og det kan næppe undre, at han også her blev en elsket og afholdt lærer for en hel generation studerende.

Bent blev min meget nære ven allerede ved mødet en junidag i 1979 på skolens parkeringsplads, og vi havde mange glæder sammen i det daglige arbejde, ved de årlige studierejser med klassikerne til Italien og Grækenland og ved vores skolebogsprojekter. Men samarbejdet rakte videre. Allerede i 1988 påbegyndte vi et endnu ikke afsluttet projekt: udgivelsen af Christian IV's latinske over 800 brevstile, som prinsen skrev flere gange ugentligt, uge ud og uge ind fra han var seks til fjorten år. Det første resultat af arbejdet kom i 1988, 400-året for prinsens formelle overtagelse af magten, resten (ca.

650 stile) arbejdede især Bent på lige indtil dette forår. Vi blev sidste sommer enige om, at vi burde have nye kræfter tilknyttet, og vores fælles elev Kristian Purreskov er nu indtrådt i arbejdsgruppen. I forbindelse med arbejdet blev Bent i 2018 indvalgt i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hvor han desuden udpegedes som tilsynsførende. Han var naturligvis også medlem af Societas Latina Daniæ og modtog i 2022 *Latinprisen* for sit store arbejde for faget.

Bent påtog sig mange tidskrævende og lidet synlige opgaver: En overgang var han redaktør af *Meddelelser for Antikkens venner*, og i 90 en skattet medredaktør af *Klassikerforeningens Meddelelser*, og redaktionen af *Aigis* fra første nummer i 2000, hvor han som den myreflittige mand, han var, gennemlæste og kritiserede indsendte artikler, skrev anmeldelser og i det hele taget tog fra, når der var behov for det. Det var derfor helt naturligt, at en kreds af kolleger og tidligere studerende forærede ham et Festskrift til Bent i anledning af hans 70års fødselsdag i 2016. [AIGIS suppl V: Festskrift til Bent](#).

Men Bent var gennem årene involveret i meget andet udgivelsesarbejde. Jeg vil her kun nævne udgivelsen af to nordsjællandske middelalderbøger i dansk oversættelse: *Esrum Klosters Brevbog* og *Æbelholt Klosters Brevbog* og hans oversættelse af Apuleius' *Om Sokrates' gud* i den nye Platonoversættelse (hvor han i øvrigt læste korrektur på det meste). Desuden var han hovedansvarlig for den nye papirudgave af *Jensen&Goldschmidt*.

Bent gjorde ikke det store væsen af sig, men han har sat sig dybe spor i den danske klassikertradition, som han vil blive husket for med stor taknemmelighed af alle, der kendte ham.